

### Eten in de duinen

In een duingebied zo'n drie kilometer van Haarlem kijkt restaurant De Bokkedoorns kalmjes uit over twee duinmeren, waar zwanen en ganzen zich onbespied wanen. De elegant ingerichte eetgelegenheden werden al in 1960 gebouwd. Een jaar later opende De Bokkedoorns zijn deuren. De naam van het restaurant is ontleend aan het gebied waar het in ligt. "Op het gemeentepan zijn de duinen opgedeeld in kavels, zoals 'het Koevlak' en 'het Wed'. Om de kavels van elkaar te scheiden werden doornstruiken gebruikt. Van al het vee dat op de duinen liep, vraten alleen bokken daar doorheen," vertelt eigenaar John Beeren. Beeren nam het restaurant van zijn vader over in 1976 en onder zijn bewind maakte De Bokkedoorns naam in de top van culinair Nederland. Dit resulteerde in 1978 in een Michelinster; een prestatie die in 1991 verdubbeld werd met een tweede ster.



### Wijnproeven

In een voormalige, fraai gerenoveerde paardenstal in hartje Bloemendaal, aan het Zomerzorggerlaanse hofje, huist de oudste wijnkoperij in Bloemendaal. Sinds 1988 is de wijnspecialzaak, die door Elsevier uitgeroepen werd tot één van de vijfendertig beste, in de kundige handen van wijnliefhebber Hans Moolenaar. De meeste van de 450 soorten wijnen die in de winkel verkocht worden persoonlijk door Hans geproefd, doorgeproefd, goedgekeurd en tenslotte - het merendeel rechtstreeks uit Frankrijk - ingekocht. Niet alleen Hans mag echter wijnen, portwijnen en sherry's proeven, ook zijn klanten worden getrakteerd. Op zaterdagmiddagen wordt de winkel uitgerust met twee grote tafels en een sfeervolle houtkachel. "We trekken alles open en het is dan een heel gezellige bedoening," vertelt Jessica Moolenaar, Hans' echtgenote. In de winkel kunnen de dorpelingen ook zelf hun wijn uit een vat tappen. "Ik wil mensen altijd verrassen," zegt hij vastbesloten. Wijnen zijn Hans' passie. Zijn toepasselijk credo luidt dan ook zo: "It's only grapes..."

